

Με φροντίδες του Αθλητικού Συλλόγου τελειοποιήθηκε το γήπεδο μπάσκετ Καρυών, ένα από τα καλύτερα της Λακωνίας.



Καρυές

Η ΑΡΑΧΟΒΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ Τ. ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ • ΕΤΟΣ 12ο • ΦΥΛΛΟ 50 • ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1997-ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1998 • ΨΑΡΡΩΝ 10 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61

Η Πρωτοχρονιά, η καθιέρωσή της και τα έθιμά της

Οι αρχαίοι Έλληνες ως αρχή του έτους σίκαν τη φινιοπωρινή ισημερία δηλαδί 23-24 Σεπτεμβρίου. Στους Βυζαντινούς χρόνους ως πρωτοχρονιά θεωρείτο η 1η Σεπτεμβρίου γιατί ήταν η αρχή του εικληπτοστικού έτους. Τη συνίθεια αυτή η εικληπτοστική την πάρε από τους Εβραιούς που ο χρόνος τους άρχιζε το Σεπτέμβριο.

Για τους Βυζαντινούς η πρώτη Ιανουαρίου ήταν απλώς ημέρα εορτής της Περιπομής του Χριστού και του Μεγάλου Βασιλείου και όχι πρωτοχρονά. Την ημέρα αυτή ο αυτοκράτορας με την ακολουθία του πάγιανε στο ναό του Αγίου Βασιλείου και μετά τη λειτουργία πανηγύριζε το «ιερόν παλάτιον», όπου ο αυτοκράτορας δεσχόταν δώρα από πολλούς και κυρίως από τους «φίλους Βούλγαρους», δείγμα φιλίας και υποταγής.

Η πρώτη Ιανουαρίου, ως πρωτοχρονιά καθιερώθηκε από το «Ιουλιανό» ημερολόγιο το έτος 45 μ.Χ. όταν ο Ιούλιος Καίσαρας, με τις υποδείξεις του Έλληνα αστρολόγου της Αλεξανδρείας Σωσιγένη διαμόρφωσε το νέο ημερολόγιο, που ισχύει μέχρι σήμερα. Ο χριστιανικός κόσμος αναγκάστηκε έπειτα από πολλές διακυμάνσεις, να δεχθεί



το Ιουλιανό ημερολόγιο το 325 μ.Χ. στην Σύνοδο της Νίκαιας και η εκκλησία προσάρμοσε τις θρησκευτικές γιορτές σύμφωνα με αυτό. Οι Ρωμαίοι μαζί με το ημερολόγιό τους, καθώς είκαν κατακτήσει τον κόσμο, έφεραν παντού τις γιορτές τους και τα έθιμά τους και επηρέασαν όλους τους λαούς. Εθιμια της πρωτοχρονιάς που κληρονόμησαν οι Βυζαντινοί από τους Ρωμαίους, είναι τα δώρα ή μποναράδες και τα τυχερά παιχνίδια.

Την τελευταία νύχτα του χρόνου έπαιζαν ζάρια για να δοκιμάσουν την τύχη τους και τρωγόταν μέχρι να τους βρει ο ίλιος της πρώτης ημέρας του χρόνου με ένα ποτήρι γλυκού κρασί στο κέρι. Επίσης την πρωτοχρονιά οι Ρωμαίοι έδιναν δώρα ή κρήματα στους γιατρούς, στους δασκάλους και στα παιδιά, συνήθεια που συνεχίστηκε στα Βυζαντινά χρόνια. Καθαρά Βυζαντινό-Χριστιανικό είναι μόνο το έθιμο της γνωστής μας Βασιλόπιττας αλλά ο τυχερός δεν κρατούσε το νόμισμα για τον εαυτό του αλλά έκανε «κτηροδεσία» δηλαδί έπρεπε να περιζωσει την εικληπτοστική ενορία του με ένα κορδόνι από κερί για το καλό του χρόνου ή να αγοράσει λάδι για τα καντίλια.

Α.Γ.Π.

Ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών

Ποιύ μεγάλη ήταν η επιτυχία του ετήσιου χορού του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών που έγινε την Παρασκευή 13-2-98 στο Αναψυκτήριο του Δήμου Ηλιούπολης. Είχε πολύ κακή οργάνωση, καλό φαγητό και θαυμάσια ορχήστρα που σκόρπισε κέφι και χορό μέχρι τις 3 μετά τα μεσάνυχτα.

Η πλακιοφόρος αγορά ήταν πολύ πλούσια και ενίσχυσε την οικονομική απόδοση του χορού, η οποία αποτελεί και ένα μέσον για να μπορεί ο Σύνδεσμος να πραγματοποιεί τους σκοπούς του.

Γ' αυτό το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όσους προσέφεραν δώρα και είναι οι εξής:

- Επιχειρήσεις Νικολάου Σταύρου Μέρμηγκα: (τηλεόραση 21 ίντζών).

- Εταιρεία MINERVA με τις φροντίδες του Διευθυντού Θ. Γρηγόρη και Υποδιευθυντού Βασίλη Γουδέ: (φριτέζα SEB).

- Εμπορία Κρυστάλλων Νικολάου και Αθανασίου Παπαδόγιαννη: (4 γυάλινες πιατέλες).

- Βιοτεχνία ετοίμων Ενδυμάτων ATRAKT Γεωργίου και Λευκής Λάτση: (10 πλανοί με ρύχα της βιοτεχνίας).

- Εταιρεία L'OREAL (12 πλανοί με προϊόντα περιποίησης μαλλιών και προσώπου - 72 τεμάχια).

- Κατάστημα ROSSI Πατησίων 147 Δ. Κονταρίνης, Τούρλα Ντάρη: (μάλλινη ανδρική μπλούζα).

- Hondos Center: (2 σετ δώρων).

- Κατάστημα Laffayette: (ζακέτα μουσεπίνα).

- Ανθοπωλεία «Ρόδον» Σοφίας I. Πρεκεζέ: (Σύνθεση με αποξηραμένα άνθη).

Η βραδιά ήταν πολύ ευχάριστη και καθώς μετά τα μεσάνυχτα ξημέρωνε στη ημέρα του Αγίου Βαθεντίνου, ο Σύνδεσμος πρόσφερε πλουσιόδια σε 10 αγαπημένα ζευγάρια από τους παρευρισκόμενους αρχιζόντας από 2 αρραβωνιασμένα, 7 νιόπαντρα και το ανδρόγυνο που είχε τα περισσότερα χρόνια γάμου και ήταν ο κ. Γιάννης



Αραχοβίτες, στο γεύμα που πρόσφερε στα μέλη του ο Σ.Α.Κ. στη ταβέρνα του Θ. Κουτσόγεωργα στις 30 Νοεμβρίου 1997.

και η Αρτεμις Κάκκαρη.

Πολύ ευχάριστη έκπληξη ήταν η παρουσία ανθρώπων που ήλθαν από τις Καρυές για το χορό, όπως ο πρόεδρος της Κοινότητας Δήμου Λεβεντάκης (που ήταν και ο τυχερός του πρώτου θανατού), οι δάσκαλοι Θόδωρος Μεντής και Γιώργος Διαμαντούρος και ο Κώστας και η Βούλια Δαθακούρα, οι οποία έφτιαξε και τις ωραίες διήμερες που πρόσφερε ο Σύνδεσμος σε όλους.

Επίσης ετήμποσαν το χορό με την παρουσία τους ο Διαχειριστής του Ματαλείου Καθιδρύματος κ. Θόδωρος Β. Ματάλας, ο πρόεδρος και μέλη του Συνδέσμου των Λακεδαιμονίων, οι εφέτες κ.κ. Γιάννης Γεωργαντάς και Πάνος Γκλέκας.

Και του χρόνου!

Τράπεζα αίματος Καρυών (Τ.Α.Κ.)

Δώσεις λίγο αίμα για να σώσεις κάποια ζωή

ΣΤΗ ΣΕΛ. 2

Ευχές για τα Χριστούγεννα και τον καλό το χρόνο 1998

Εστειλαν προς την εφημερίδα μας και προς όλους τους αναγνώστες και συμπατριώτες:

- ✓ Ο σεβασμότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος.
- ✓ Ο αιδεσμότατος ιερέας Καρυών κ. Σωτήριος Μακρυστάθης, ο οποίος δυστυχώσει στις 16-2-98.
- ✓ Ο αιδεσμότατος ιερέας κ. Κυριάκος Άμαντης από την Αγία Ειρήνη Σπάρτης.
- ✓ Ο Νομάρχης Λακωνίας κ. Γρηγόρης Αποστολάκος.
- ✓ Ο Διαχειριστής του Ματαλείου Καθιδρύματος κ. Θεόδωρος Ματάλας.
- ✓ Ο πρόεδρος Κώστας Μπεκάρης και το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Λακεδαιμονίων.
- ✓ Ο πρόεδρος κ. Ιάσονας Βούρβουλης και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Βαμβακατών.
- ✓ Ο πρόεδρος Β. Πρεκεζές και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών.
- ✓ Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου Καρυών.
- ✓ Η Μαρία Χριστοδουλάκου, από τους Αφροσσού, δασκάλα που υπηρέτησε στο Δ. Σχολείο Καρυών.
- ✓ Οι Διευθύντριες και το Διδακτικό προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων Άρσακείου Ψυχικού.
- ✓ Οι Διευθύντριες και το Διδακτικό προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων Τοσιτσείου Εκάλης.
- ✓ Ο Νίκος Αρδάμης από Παρίσι.
- U.S.A.**
 - ✓ Ο Γιώργος Ντεβέκος, οικογενειακώς από Washington U.S.A.
 - ✓ Ο Γιώργος και η Ελένη Κοντζιά από Mcleen V.A.U.S.A.
 - ✓ Ο Γεώργιος και η Τίνα Κολοβού από Los

- Angela Kaliφόρνια.
- ✓ Ο Χρήστος και η Ντίνα Δαλακούρα από Chicago.
- ✓ Οι αδελφοί Ματθαίου, παιδιά του Σαράντου Ματθαίου από New Jersey.
- ✓ Ο Ιωννής και η Χάριετ Κριστόπη από Palm Harbor Florida.
- ✓ Αθηνά Κονιδιτσιώτου (Γκλέκα) από Greenville S.C.
- ✓ Η Ελένη Μαχαίρα-Πανοπούλου από Sacramento C.
- ✓ Ο Κώστας και η Ελένη Διαμαντούρου, Union S.C.
- ✓ Ο Πάνος και η Χριστίνα Χάρακα, Greenville S.C.
- ✓ Ο Πάνος και η Βούλα Κοψιαύτη, Spartanburg S.C.
- ✓ Η Τούλα Παπίδη από Denver Colorado.
- ✓ Η Ευγενία Πουλοκέφαλου, από Ατλάντα G.A. **KΑΝΑΔΑ**
- ✓ Ο Δημήτριος Πάντος από Toronto Καναδά.
- ✓ Η Σοφία Κόκκινου οικογενειακώς από Toronto Καναδά.
- ✓ Η Μαίρη Πανοπούλου (γ. Θεοφιλάκη) από London Καναδά.
- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ**
 - ✓ Ο Σύλλογος Άραχοβιτών Σύδνεϋ Αυστραλίας.
 - ✓ Ο Τζίμης και η Ελλη Κολοβού από Sydney.
 - ✓ Ο Γιώργος Κοκκοκίδης από Sydney.
 - ✓ Η Λέλα Κόρδαρη από Μελβούρνη.
 - ✓ Ο Γιάννης Παπούλιας, από Σύδνεϋ Αυστραλίας.
 - ✓ Ο Κώστας Χ. Θεοδωρακάκης από Σύδνεϋ.



Η έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Πουλοκέφαλου

Από τις 16 Ιαν. έως 13 Φεβρ. είχαν την ευκαιρία εκατοντάδες Αθηναίοι να ιδούν μια σειρά έργων του Ζωγράφου Βασίλη Πουλού, σε έναν ωραίο «Χώρο Τέχνης και Προβολής» Κηφισίας 331, στην Κηφισιά.

Όπα τα έργα του, σε μεγάλα τελέρα, ήταν μια μοντέρνα αναπαράσταση στοιχείων από αρχαιοελληνικούς ναούς, κυρίως κίονες και οι αγαπημένες του Καρυάτιδες, σε σύνθεση με στάχια και άλλα χαρακτηριστικά της Ελληνικής φύσης.

Τα υλικά του είναι ακρυλικά χρώματα, δουλεμένα με χρυσό, ασήμι και χαλκό.

Βιντεοκοπίσεις της έκθεσής του έκαναν ο ANTENNA και το KANALI 5 για να τα προβάλλουν εδώ και στο εξωτερικό.



Μέλη του Συνδέσμου Α.Κ. στην έκθεση ζωγραφικής του Β.Π. με τον καλλιτέχνη.

ΑΡΣΑΚΕΙΑΚΑ

Αθανασία Κ. Αβδάνη, απόφοιτος της Αρσακείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ψυχικού και διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εργάστηκε επί 30 έτη ως δασκάλα και Διευθύντρια στα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Παράπληνα με το διδακτικό της έργο ασκούσε περιπτικές εργασίες που δημοσίευσε κατά καιρούς.

Τελευταίες ερευνητικές μελέτες της είναι οι δύο εργασίες της, τις οποίες δημοσίευσε η Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συμπεριελήφθησαν στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της εν πλάνω Σχολής.

Η πρώτη με θέμα «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ» (Ανάτυπο από την «Δωδώνη» τόμος ΚΓ' τεύχος 1 1994) ασκούεται με την οργάνωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την κυβέρνηση Καποδίστρια από το 1829 που συστήθηκε η επιτροπή αυτή από τους παιδαγωγούς H.A. Dutrone, I. Kokkwn και N. Niketopoulo και με κυβερνητικό εκπρόσωπο τον A. Μουστοζόδη.

Η δεύτερη με θέμα «Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΙΧΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΑΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΒΙΒΛΙΑ Κ.Τ.Λ.)». Εργο της Επιτροπής ήταν η εξαφανισή στην πράξη αυτών των κανονισμών και παρακολουθούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις προσπάθειες της Επιτροπής αλλά και τις δια-

φωνίες και αντιθέσεις των μειων της, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να μην ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός που είχε προβλέψει ο Καποδίστριας, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα «απλοποιηδικά σχολεία»!

Η δεύτερη εργασία της Αθ. Αβδάνη έχει τίτλο «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ: ΕΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1836-1838 (σελίδες 65). (Ανάτυπο από την «Δωδώνη» τόμος ΚΔ' τεύχος 1 (1995) είναι επίσης μια ερευνητική εργασία, που ασκούεται με τη θέση, τη λειτουργία και την τύχη του «Βασιλικού Βιβλιοπωλείου» που ιδρύθηκε επί Θεωνος τον Απρίλιο του 1836 και διέκοψε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 1838.

Σκοπός του Β.Β. ήταν να εκδίξει διδακτικά βιβλία και άλλα έντυπα χρήσιμα στο πλαίσιο, που θα παρεκόντο είτε δωρεάν, ή σε χαμηλές τιμές. Ήταν δηλαδή ένα είδος δημόσιου εκδοτικού οίκου που λειτουργούσε μέσα στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η ερευνήτρια-φιλόλογος έχει αντηθεί στο υπόκι από τα παδιά Αρχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Π. και από φακέλους με 102 έγγραφα των ετών 1835-1837 καθώς και από 21 έγγραφα του έτους 1839. Αντίθετα με την επικρατούσα άποψη ότι το Β.Β. λειτούργησε ελάχιστα ή καθόλου, εδώ παρουσιάζεται η διάρκεια της ζωής του και το έργο που πρόσφερε η λειτουργία του.

Την επιστημονική αξία των δύο εργασιών της αγαπητής μου συναδέλφου Αθανασίας Αβδάνη τις έκρινε η Φιλοσοφική Σχολή Παν. Ιωαννίνων. Εγώ διάβασα με εξαιρετικό ενδιαφέρον τα 2 βιβλία και έζησα τον αγώνα του Καποδίστρια και των πρώτων παιδαγωγών για τη θεμελίωση των βάσεων των σχολείων μας. Αλλά και οι προσπάθειες των Βαυαρών (παρεξηγούμενες εν πολλοῖς) με τα διατάγματα του Θεωνος «επέλω Θεού Βασιλέως των Ελλήνων» και του υπερπρωθυπουργού Άρμανστεργκ είναι αξιοθαύμαστες. Και τα δύο βιβλία δίνουν τόσα πολλά στοιχεία που θα έπειγα ότι το περιεχόμενό τους είναι: η ιστορία της εκπαίδευσης της πατρίδας μας, η ιστορία του Δημοτικού Σχολείου, η ιστορία της διδασκαλίας των μαθημάτων, ο Κυβερνήτης και η εκπαίδευση, οι πρώτοι παιδαγωγοί του Νεοελληνικού κράτους, τα πρώτα βιβλία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι Βαυαροί και η εκπαίδευση, και πολλά άλλα κεφάλαια της ζωής των πρώτων χρόνων της απελευθέρωσής μας.

Οια αυτά τα έζησα, διαβάζοντας τα δύο βιβλία σου αγαπητή μου Σούλια και σε ευχαριστώ που μου τα πρόσφερες.

Σκέπτομαι ποια προσφορά σου στα γράμματα είναι μεγαλύτερη: τα 30 χρόνια που δίδαξες με αγάπη και επιμένεια τις μαθήτριές σου, ή οι πολλές ερευνητικές εργασίες σου, που ασφαλώς θα γίνουν περισσότερες.

Και για τα δυό είσαι καταξιωμένη.

Α.Γ.Π.

ΚΑΡΥΕΣ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

Τ. ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

Εδρα: ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνη:

ΑΝΝΙΤΑ ΓΚΛΕΚΑ-ΠΡΕΚΕΖΕ

ΨΑΡΡΩΝ 10 Γ- ΚΗΦΙΣΙΑ 14561 ΤΗΛ. -FAX: 8076778

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ

Ν. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΓΙΑΝΝΑΡΗ 5 11853 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 3468268 FAX 3467155

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΔΡΧ. 2.000

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ

Από τον Απρίλιο 1998 ξεκινάει νέα περίοδος αιμοδοσιών για την Τ.Α.Κ. με πρώτη αιμοληψία στις 8 Απριλίου, πρέμα Τετάρτη που έχει οριστεί και θα έλθει κινητό συνεργείο από το Νοσοκομείο Σπάρτης και θα κάνει αιμοληψίες στο Κοινοτικό Κατάστημα Καρυών, τις απογευματινές ώρες.

Μετά από διάφορα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το Νοσοκομείο Τριπόλεως, αποφασίστηκε να ενταχθεί η Τ.Α.Κ. στο νοσοκομείο του νομού μας.

Η δεύτερη αιμοληψία θα γίνει στις 25 Ιουλίου πρέμα Σάββατο, τις πρωινές ώρες στην ίδια αιθουσα.

Δυστυχώς παρατηρείται μικρή συμμετοχή Καρυατών στις αιμοδοσίες τα τελευταία χρόνια.

Η Τ.Α.Κ. κάνει έκκληση σε όλους τους πατριώτες αλλά και στους συγγενείς και φίλους που θα βρίσκονται αυτές τις προμηνίες στο χωρίο μας να προσφέρουν αίμα, όσοι είναι από 17 έως 60 ετών.

Το 1996 χρειάστηκαν επειγόντως και δόθηκαν 53 φιάλες αιματος σε Αραχοβίτες εντός και εκτός Αράχοβας, ενώ είχαν ληφθεί μόνο 26 φιάλες.

Ο Πάνος Μακαρίας και η Βούλα Δαλακούρα, που είναι υπεύθυνοι για την Τ.Α.Κ. παρακαλούν όλους τους πατριώτες αλλά και συγγενείς και φίλους που θα βρίσκονται αυτές τις προμηνίες στο χωρίο μας να προσφέρουν αίμα ανθρώπους, τους κοντινούς μας, και ίσως και για μας τους ίδιους.

Μακάρι να μη βρεθούμε ποτέ στην ανάγκη να ψάχνουμε απεγνωσμένα για αίμα. Σε ένα ξαφνικό τραυματισμό, σε μια έκτακτη εγκείρωση και τόσες άλλες περιπτώσεις πρέπει το αίμα να είναι έτοιμο σε πρώτη ζήτηση και θα είναι ίσως μοιραίο να ψάχνουμε εκείνη τη στιγμή και να μη βρίσκουμε.

Ας δώσουμε λίγο αίμα, να σώσουμε μια ζωή, ίσως τη δική μας.

Α.Γ.Π.

Ευτυχισμένα γενέθλια!



Τα 100 χρόνια της ζωής του γιούτασε το Σεπτέμβριο 1997, ο εξαίρετος Αραχοβίτης Πάνος Χάρακας με συντροφιά την αγαπημένη του σύζυγο Χριστίνα.

Η Μαριγούλα και ο Τόμης Σιάχος έδωσαν προς τιμήν του ωραίο πάρτυ, όπου παδιά, εγγόνια, ανήψυκτα και πάρα πολλοί φίλοι έδωσαν τα συγχαρητήρια στο ευτυχισμένο ανδρόγυνο και ευχήθηκαν στον μπαρμπα-Πάνο να γιορτάσει πολλά γενέθλια ακόπι, με δόλους τους δικούς του.

Ο θείος Πάνος, καλόκαρδος, γλυκομίλατος, με το καμίγελο και την καλή κουβέντα, έχει αγαπηθεί από όλους γιατί πρόσφερε πάντα τις υπηρεσίες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΠΗΣ Ο συγγραφέας της Τσακωνιάς

Πολλοί μεμετέπειτες ιστορικοί και λαογράφοι, έχουν ασκήσθησε μέχρι σήμερα με την Τσακωνιά, τους Τσάκωνες και την Τσακώνικη διάλεκτο. Ευτύχος όμως η περιοχή να αναδειχεί ένα νέο ακαταπόντι υπηρέτη των γραμμάτων, τον κ. Δ. Χούπη, ο οποίος με μοναδική υπομονή, επιμονή και εργατικότητα, που πηγάζουν από την αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, έχει αξιωθεί μέχρι σήμερα να εκδώσει δέκα (10) βιβλία.

Το 100 είναι το νεοεκδόθεν «Ιστορία της Μονής Αγίου Νικολάου Κοντολινάς», στο οποίο με εξαιρετική επιμέλεια ο συγγραφέας αξιοποιεί ό,τι έχει διασωθεί από τη Σταυροπηγιακή Μονή και το εξωκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα (τέλος 15ου αρχές 16ου αιώνα).

Παρουσιάζει την περιοχή (Πάρνωνα) και το τοπίο, τα κτίσματα, αρχιτεκτονική, αγιογράφηση, γηπυπτική, επιγραφές και έγγραφα που έχουν διασωθεί.

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η δημοσίευση 16 εγγράφων τα οποία περιέχονται στο Φάκελο 348 των Γενικών Κρατικών Αρχείων, από το 1836 έως το 1849 και παρέχουν αναφορές και διαμαρτυρίες των προκρήτων της Καστάνιτσας για τα περιουσιακά στοιχεία, ενοικιάσεις, καταπατήσεις και κλοπές, που έγιναν στο διάστημα αυτό στη Μονή.

Ευχαριστώ τον κ. Δ. Χούπη που είχε την ευγένεια να μου προσφέρει το νέο του βιβλίο μαζί με το «Χωρατά στα Τσακωνοχώρια», έκδοση 1992.

Θα δημοσιεύσω, ακούοιυθως, τα 9 πρώτα βιβλία του

συγγραφέα γιατί πιστεύω ότι με αυτά γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου του, το οποίο θα συνεχιστεί, διότι διαβάζω ότι έχει αρκετά ακόμη έτοιμα για έκδοση.

Συγχαρητήρια.

Α.Γ.Π.

Εκδοθέντα έργα του Συγγραφέα

- 1) «Ιστορία και Λαογραφία της Καστάνιτσας» τόμος Α' σελ. 242 Αθήνα 1983.
- 2) «Ιστορία και Λαογραφία της Καστάνιτσας» τόμος Β' σελ. 312 Αθήνα 1988.
- 3) «Έτρου Ενάτη-Ετοι Εγνή» Ιστορικό διήγημα στην Τσακωνική διάλεκτο με μετάφραση, σελ. 144 Αθήνα 1990.
- 4) «Τα παραλεπόμενα της Τσακωνιάς» Ανάπτυ παραλεπόμενα της Τσακωνιάς σελ. 142 Αθήνα 1998.
- 5) «Ιστορικά και Παραδόσεις της Σίταινας» σελ. 194 Αθήνα 1991.
- 6) «Χωρατά στη Τσακωνοχώρια». Εύθυμα μικρά Τσακώνικα διηγήματα στην Τσακωνική διάλεκτο με μετάφραση, σελ. 160 Αθήνα 1992.
- 7) «Καμναράιοι και Υλοτόμοι» Ιστορικό-Λαογραφικό, σελ. 118 Αθήνα 1993.
- 8) «Μαλεβίσια και Τσακώνικα» Εμμετρα ποιήματα και πεζά για την διάσωση του έμμετρου Τσακώνικου λόγου, σελ. 62, Αθήνα 1993.
- 9) «Τα Λαογραφικά της Μεσσανικής Τσακωνιάς» σελ. 112 Αθήνα 1996.

Η μουσική σταδιοδρομία του ΠΑΝΟΥ ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗ

Ο 29χρονος Πάνος Κουρτσούνης, γιός του γνωστού Σκουρομπαρμπιτσιώτη Γιάννη Κουρτσούνη, είναι ένας ταλαντούχος κιθαρίστας και συνθέτης, που ξεκίνησε σχεδόν αυτοδίδακτος να παίζει κιθάρα, στα 14 χρόνια της ζωής του, όταν ο πατέρας του του χάρισε μια κιθάρα στα γενέθλιά του.



Με καθημερινή σκηνήρη εξασκηση 7-8 ωρών τελειοποιούσε το παίξιμό του ενώ ενωρίς άρχισε να συνθέτει δική του μουσική. Οι νεανικές του αναζητήσεις τον οδήγησαν στην ηλεκτρική κιθάρα και στη μουσική ροκ.

Το 1988 δημιούργησε με άλλη 5 Σπαρτιατόπουλα ένα συγκρότημα μοντέρνας και ροκ μουσικής. Εφυγαν για την Αθήνα και στη διαδρομή έμειναν μόνο δύο: ο Πάνος Κουρτσούνης και ο Γρηγόρης Σπιλιόπουλος, οι οποίοι σήμερα είναι βασικά στελέχη του ροκ συγκροτήματος ECHO TATTOO.

Διαβάζουμε για τις επιτυχίες του 5μεθούς αυτού συγκροτήματος σε Αθηναϊκή έντυπα:

«Η Ελληνική ροκ σκηνή έχει ανάγκη από συγκροτήματα που έχουν ν' αναδειχουν νέα, διαφορετικά και αξιόλογα πράγματα. Ενα από αυτά είναι οι «Echo Tattoo», που η πρόσφατη πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά έχει τίτλο «Room of toys». Έχουν κερδίσει το Α' βραβείο στον Β' ευρωπαϊκό ροκ διαγωνισμό στην Κοπεγχάγη, με το τραγούδι τους «Over», ενώ τους είδαμε να παίζουν support στην πολυσυζητημένη συναυλία των «U2» στις 26-9-97 στη Θεσσαλονίκη. «Ήταν μια καθή εμπειρία για μας και η πρώτη φορά που παίζαμε ζωντανά σε ανοικτό χώρο και μπροστά σ' ένα τόσο μεγάλο κοινό», μας είπε ο κιθαρίστας του γκρουπ Πάνος Κουρτσούνης.

Το «Room of toys» έρχεται πέντε χρόνια μετά το μίνι άλμπουμ τους το 1993 και οδηγεί το συγκρότημα σε μια διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που μας είχαν συνηθίσει. Την παραγωγή ανέλαβε ο γνωστός Bryan New, ο οποίος έβαψε και την προσωπική του σφραγίδα στο άλμπουμ.

Οι «Echo Tattoo» έκαναν τις πικραφήσεις στην Αγγλία, στα φημισμένα πλοδρέζικα στούντιο Matrix».

Η κυκλοφορία του CD είναι πολύ μεγάλη και οι πορεία του συγκροτήματος πολύ ανοδική. Τώρα περιμένουν να υπογράψουν συμβόλαιο με Αμερικανική εταιρεία παραγωγής δίσκων.

Συγχαρητήρια σε όλους!

Α.Γ.Π.

Τα Τσακώνικα

Της Αθηνάς Γκλέκα-Κονιδιτσιώτου

διάλεκτος.

Ικανοποιημένη πλέον, προσπαθούσα να μάθω μερικές πλέξεις της Τσακώνικης γλώσσας και θυμάμαι κόμη την γρια-Τσακώνισσα όταν φεύγοντας να πάει το φαγητό στους «μαζευτάδες» φώναζε στο μικρό εγγονάκι της.

«Ε, καμζίον, κλείσε τη πόρτα, άρ' τα γράκα κι ένα ογήν».

Δηλαδή: Ε, παιδί! κλείσε την πόρτα, πάρε τα κλειδιά κι έπαιξε.

Αλλάτε πάι που έφευγε για την Σπάρτη του έπειγε: Αν θα ζάρε, Γιώργκη, στο παζάρι, ενέτζε μοι μία οκά κουκία τσε δέκα αντζινάρε.

Ο πατέρας μου, που ήταν λάτρης της Ελληνικής ιστορίας και της λαογραφίας, κουβέντιαζε πολλές φορές με τους Τσάκωνες γειτόνους μας, σημείωνε πλέξεις της τσακώνικης διαλέκτου και εύρισκε τις αντίστοιχες αρχαίες δωροθηκανικές. Και μάλιστα μας έπειγε δύτι και η μπτέρα μας κι εμείς έχουμε τσακώνικη καταγωγή αφού οι οικογένειες Δούνια, που είναι πολλές στους Σουστιάνους Λακωνίας (και η μπτέρα μας ήταν κόρη Παν. Ιω. Δούνια) έχουν έπειται από τον Πραστό Κυνουρίας, απ' όπου καταγόταν ο Μανώλης Δούνιας που ήταν πρωτοκαπετάνιος του Κολοκοτρών και πορθήτης της Τριπολίτειας.

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΙΩΤΙΣΣΕΣ καμαρώνουν τα έργα των χεριών τους στην ιστορική λαογραφική έκθεση, που έγινε στην Καστάνιτσα το καλοκαίρι 1993, για τον εορτασμό των 700 ετών ιστορικής παρουσίας της Καστάνιτσας.



της Βαβέλη, όπου ο θεός τιμώρωσε τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους και τους άπλιαξε τη γηώσσα.

- Τι βλέπει ο θεός, παιδάκι μου, από μας; Πολέμωνται και σκοτωμούν!

Δεν ικανοποιήθηκα με την απάντηση της γιαγιάς μου και περίμενα με αγωνία τον πατέρα μου να μου εξηγήσεις γιατί οι άνθρωποι αυτοί, καίτοι Ελλήνες, μιλούσαν τόσο διαφορετικά. Το μεσημέρι, όταν ήλθε ο πατέρας μου από το σχολείο, μου εξήγησε απήλια τη διαφορά της γηώσσας: μου είπε ότι η «ξένη» αυτή γηώσσα, δεν ήταν ξένη απλά υπόσημη που αρχαίας δωροθηκανικής, ότι είναι μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ελληνική

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ANTENA

Λεωφόρος Συγγρού 52

ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΥΙΟΙ

Τηλ. 9232544 - 9214859 - Fax 9232544

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Θεοτόκης Γ. ΝΤΑΡΜΟΣ
ΜΗ Μηχανικός ΕΜΠ - Κατασκευαστής
Μπλε Λιμανάκι - ΡΑΦΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μοντέρνα διαμερίσματα με πανοραμική θέα στη Θάλασσα

Ραφήνα: Λιμάνι για τα νησιά του Αιγαίου. 15 χιλ. από Αγία Παρασκευή (Αθήνα). 10 χιλ. από το νέο υπό ανάπτυξη μεγάλο διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας (Σπάτα). Ιδανικά για μόνιμη κατοικία ή επένδυση με υψηλή απόδοση.

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή.
Τηλ. (+301) 63.95.007, 64.46.227, mobile 094-43.18.79
e-mail: hnrc@compulink.gr, polaris@hol.gr

Η Ζωή στην Αράχοβα

Οπως την κατέγραψε μια δασκάλα στο «Χρονικόν Αραχώβης», το οποίο διέσωσε και δημοσίευσε στον Β' τόμο των KARYATIKΩΝ ο αείμνηστος δικηγόρος Ευάγγελος Κερχουλάς το 1971.

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Η θυντιμότης ενταύθα ευρίσκεται εις ύφεσιν και τούτο ένεκεν της μη υπάρχειας ασθενειών ενταύθα. Παρατηρείται δε ότι και οι εξ Αμερικής επανερχόμενοι μετανάσται ουδεμίαν ασθενειών ενεπτοπίσαν εδώ και τούτο φανερώνει ότι οι Αραχωβίτες και πέραν των συνόρων της φίλης αυτών πατρίδος εξακολουθούσιν όντες εγκρατείς. Οσον αφορά δε την φυματίωσιν πολύ μικράν ίδεαν περί ταύτην έχουσιν ενταύθα. Δυνατόν να υπάρχωσαν μεταξύ των Αραχωβίτων δύο η τρεις το πολύ φυματιώντες. Και οι πυρετοί δεν πήγονταν συνήσουν δύμας, τούτο δε είναι και το κάτιστον. Ενταύθα πρέπει να μη ασθενήσης, διότι είναι ασθενήσης αποθηκήσει. Είναι κειρίστην η περιθαλψίς των ασθενών υπό των οικογενειών των. Οταν ασθενήσης τις τοποθετείται πλησίον της εστίας επί των πιλακών, εντός σκοτεινοτάτου δωματίου, ή μάλιστα φωλιάς. Εκεί μένει άνευ τροφής, άνευ φαρμάκων, άνευ αέρος από την πρώτας μέχρι της εσπέρας, καθώς η οικεία του θα επιστρέψουν εκ των αγρών! Ευτυχώς δύμας σπανίως ασθενείς τις και ούτως αποφύγει την επιμελεστάτην ταύτην περιθαλψίν.

Αράχωβα 20-12-1903

Από τας αρχάς του παρόντος μηνός μέγα μέρος Αραχωβίτων έχει απέρθει εις τα σχετικώς θερμότερα κλίματα προς συλλογήν των επιάνω, είτε ιδικών των, είτε ζένων. Προ παντός δια την εργασίαν ταύτην έχουσι αναχωρήσει τη περισσότερα κορίτσια του χωριού. Ο καιρός δύμας της επιστροφής αυτών πήνισται ήδη και διότι η εργασία αύτη εγγίζει προς το τέρμα αυτής και ένεκεν των επερχομένων εορτών. Και άπλοι θα επιστρέψουν αφέροντες πανότι παρηγάνουν τα επιαιόδενδρα αυτών άπλοι δε την αμοιβήν της εργασίας αυτών, ήτις συνίσταται προ παντός εις έλαιον ή ελαιόκαρπον.

Ο ήπιος ή πάνιν ήριστης να μας στέλπη τας διακρύσους αυτού ακτίνας, πάντοτε δύμα δια μέσου των νεφών, το οποίον καθιστά αυτόν μάλισταν περιζήτητον. Την μεταβοτήν της ταύτην του καιρού ανέμενον και οι Αραχωβίτες, όπως τραπόντων εις αναζήτησην των περιφήμων ραδικών της Αραχώβης. Θραικέτερα και γνωστότερα ραδίκια σπανίως δύναται τις να εύρη. Βλέπετε τις τας μικράς κορασίδας και ποπλάκις δε και γυναίκας μεγαλυτέρας πηλικίας περιερχομένας τους πλόγγους προς συλλογήν των τόσον ωφελημάτων τούτων πλακανικών, τα οποία πολητής στέλπουσι και ως δώρον εις άπλο μέρον. Το κυριότερον φαγήτον ενταύθα κατά τον κειμώνα είνε τα πλάκα. Μολόχες, γογύπια, παραπούλια, συνάπια, ραδίκια είνε τα διάφορα είδη τούτων, τα οποία θεωρούνται και ως ιδιαίτερον φαγητόν έκαστον. Δύναται δηλαδή μία οικογένεια να μαγειρεύσην δύο φοράς ή τρεις την πημέραν πλάκαν διαφόρου είδους εκάστην. Πλην τούτων δύμας επίσημον θέσιν εις την τράπεζαν των Αραχωβίτων κατέχουσι τα φασόπια και μετά ταύτα τα γεώμηπη, γνήσια τέκνα της Αραχωβίτηδος γης.

Εις την Αράχωβαν, ήτις δεν δύναται να ονομασθή κύριον χωρίον, αρνήσαται καμόποιοις και μεγάλη, υπάρχει μία σπουδαιοτάτη έλλειψις. Πλην δηλαδή του ενός και μόνου δημοσίου δρόμου και τινων ιδιοκατασκευάστων στενωπών, ουδεμία άπλοι οδός δυναμένη να φέρη το όνομα τούτο υπάρχει. Τα μόνα μέρη δια των οποίων δύναται τις να μεταβή από του ενός μέρους εις άπλο είνε κεκαλύμψηνα υπό βράχων και άπλων μικρότερων πίθων, τους οποίους πρέπει να διέρχεται τις ακροβατικώς κινδυνεύουν εις έκαστον βήμα αυτού να κατα-

κρηνινθή. Είναι περιττόν να αναφέρη τις την όντως τρομακτικήν ανωφέρειαν ή κατωφέρειαν των κατ' ευφημισμόν οδών τούτων. Ο δρόμος προ παντός του Μεϊντανή ο χρησιμεύων προς ένωσην της άνω και κάτω συνοικίας είναι κυριολεκτικός αδιάβατος.

Προχθές αφίκετο εξ Αμερικής ο κ.Δημ. Λεβεντάκης ή Χαρτουμάρος δις μεταναστεύσας εις Αμερικήν. Και την μεν πρώτην φοράν διαμείνας περί τα τέσσαρα έτη επανίθιθεν υπακούων εις την φωνήν της πατρίδος όπως υπηρετήσαν ταύτην κατά τον πόλεμον του 1897, την δε δευτέρην αναχωρήσας μετά τον πόλεμον και διαμείνας εξ περίπου έτην επανήλθει κατά την παρούσαν εβδομάδα.

Επίσης αφίκοντο εξ Αθηνών ένθα είκον μεταβή δι' ιδιαίτερας αυτών υποθέσεις οι άρτι εξ Αμερικής αφιχθέντες κ.κ. Γεώργιος Τράκας και Κων. Καπήλος.

Φεύγει ο καῦμένος ο χωρικός από τη γηπειά του πατρίδα, αφίνων εικεί την οικογένειάν του, τους φίλους του, την μικράν ιδιοτηπίαν του, την οικογενειακήν του γαλήνην, την πουχιάν του και τας τεκέυταίας σταγόνας της ευτυχίας του.

Ο χωρικός ο μόνις μεταβαίνων εις την πλησιόχωρον πόλιν, ο μόνης δυνάμενος να διακρίνει τα σημεία του ποιτιτισμού διαπερά πελάγη, ευρείας θαλάσσας, ακεανούς, επί ενός απομόνωσον το οποίον ουδέποτε θα εφαντάζετο αν το χωρίον του δεν είναι παραθαλάσσιον.

Αποβιβάζεται εις ένην γην, μακράν, πολύ μακράν της πατρίδος αυτού, ακούει χιλιάδας, μυριάδας ανθρώπων ομιλούντας και ουδένα δυνάμενος να εννοήσην, αυτός ο συνυθισμένος πάντοτε να βλέπει φίλας φυσιογνωμίας, να ακούντην την γηπειά την οικονόμησην, γηπειά την σκεδόν πάντοτε ανέφεθον γαλανόν της Ελλάδας ουρανόν δεν αποθαρρύνεται προ της πανξένου ταύτης γης. Εχει έπιθει με την επίπεδα να εργασθή, εδώ όπου η εργασία αμοιβεται και εκτιμάται, να εργασθή εδώ όπου ο ουδές θα προσπαθήση να του αφαιρέση δι' οιουδήποτε τρόπου τας αιματοβρέκτους οικονομίας του. Δεν τον εκπλήττουσι τα μεγαλοπρεπέστατα μέγαρα, ούτε τα παμμένιστα εργοστάσια, ούτε οι θορυβώδεις οιδιόρροδοι, τον εκπλήσσει την ατομική κίνησις και ζωή, ο σεβασμός ατόμου προς άτομον, την τιμιότης, η αμερικανική αφίλοκρδεια, η μεγάλη υποστήριξη του ενός προς τον άπλον.

Συνεχίζεται



Καρυές: Στην αυλή της κυρα-Ευρώπης Σταμάτη, όλη η γειτονιά βοηθάει για να καθαριστούν τα κάστανα από τα καβούκια τους.

Ο πρωτοχρονιάτικος χορός του ΑΣΚ

Πρωτοχρονιάτικο χορό διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος «Ο Καρυάτης» ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στην αίθουσα της κοινότητας.

Παραβρέθηκαν πολλοί Καρυάτες και φίλοι των Καρυατών από τα γύρω χωριά αλλά και από τη Σπάρτη.

Μίλησε ο αρχηγός της ομάδας και ταμίας του Συλλόγου Δημήτρης Αρβανίτης. Στη συνέχεια έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας και η κλήρωση των δώρων προσφορά του Αθλητικού Συλλόγου.

Το γλέντι κράτησε με πολύ κέφι μέχρι τα ξημερώματα.

Σπάρτη, 12 Ιανουαρίου 1998

Λεωνίδας Χονδρόπουλος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΤΑΛΑΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΗΟΚΕΥ

Φοιτητής στο «College of Sports Science» στην Αθήνα είναι ο Δημήτρης Ματάλας και αγωνίζεται στο χόκεϋ, με μεγάλη επιτυχία, στη νεοσύστατη εθνική μας ομάδα.

Στο 1ο πρωτάθλημα Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στη Βάρη στα εκπαιδευτήρια «Γείτονα» το Μάιο 1997 η εθνική μας ομάδα κατατάχτηκε στην 7η θέση και ο Ματάλας ως τερματοφύλακας απέσπασε ευμενότατες κριτικές από τις αθλητικές εφημερίδες και περιοδικά.

Αντιγράφω από την εφημερίδα «Ωρα για Σπορ»: «Άμεσως μετά το παιχνίδι ο διεθνής τερματοφύλακας Δ. Ματάλας δίλωσε ότι στόχος του είναι να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004».



Η Εθνική μας ομάδα χόκεϋ επί χόρτου με τον πρωταθλητή Δημήτρη Ματάλα.

Σου το ευχόμαστε ολόψυχα, Δημήτρη, με μεγάλη προσωπική επιτυχία και πολλές νίκες της Εθνικής μας ομάδας.

Οι νέοι μας και οι σπουδές τους

Η Παρασκευή Νικ. Γαλάνη (κόρη της Τούλας Ρούπα), πτυχιούχης σχολής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πατρών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics στην Αγγλία. Συνέχισε τις σπουδές της στην Αμερική, όπου πήρε πτυχίο master's στην Διοίκηση επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο Purdue, Lafayette, Indianapolis, από όπου προσελήφθη και εργάζεται σε εταιρεία κατασκευής κινητήρων αεροπλάνων, στο Hartford, Connecticut.

KOINΩNIKA

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

* Η Χριστίνα και ο Χρήστος Χίος (γιος της Ποτούλας Μέρμηνη), απόχτησαν στην Αθήνα το πρώτο τους παιδί (κοριτσάκι) στις 13-10-97.

Ευτυχισμένοι ο Γιάννης και η Ποτούλα καμαρώνουν το πρώτο τους εγγόνι και η Θεοφάνεια Μέρμηνη το πρώτη δισέγγονο.

* Ο Αγγελος Λάσκαρης αρχιτέκτονας, απόχτησε στο Σίκαγο το δεύτερο παιδί του (κοριτσάκι) και οι ευτυχείς γονείς το ονόμασαν Αθηνά-Αλεξάνδρα. Ο Αγγελος είναι γιος του Γιώργου και της Άννας Λάσκαρης, από του Αφισσού.

* Ο Αθανάσιος και η Δήμητρα Τσόπελη (γένος Παπασταύρου από τις Καρυές) απόχτησαν στην Αθήνα το πρώτο τους παιδί, κοριτσάκι.

* Στις 4-4-98 η Βιβή Κερκουλή δικηγόρος και ο Ιάκωβος Κουμής, γιατρός καρδιολόγος, απόχτησαν στην Αθήνα το πρώτο τους παιδί, αγοράκι και οι αγαπητοί Ντίνος και Λίλι το πώτο τους εγγονάκι.

Βαρβίτσα

Επειτα από 7 (επτά) χρόνια γράφτηκε στο βιβλίο Μητρώου της Κοινότητας Βαρβίτσας γέννηση:

* Η Ελένη Βλάχου και ο Χρήστος Στρίφας απόχτησαν το τρίτο τους παιδί (αγοράκι).

Να ζήσουν όλα τα νεογέννητα!

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

* Η Ιφιγένεια Θεοδώρου Δημητρακοπούλου (κόρη της Νίκης Π. Ματάθια από την Κλαδά) αρραβωνιάστηκε στην Αθήνα με τον Παναγιώτη Λατσούδη, στρατιωτικό γιατρό (οφθαλμίατρο).

Ευτυχισμένος παππούς ο καθηγητής θείος Πάνος Ματάθιας και η θεία Φούλη θα καμαρώσουν παντρεμένη μια εγγονή τους ακόμη.

* Η Σοφία Κων. Πετρούπιλα, φιλόθυμος, αρραβωνιάστηκε, στις 29 Σεπτεμβρίου 1997, με τον Μιχάλη Κάπη, από την Κόρινθο, ιδιωτικό υπάλληλο στην εταιρεία Motoroil.

* Ο Παναγιώτης Γεωργίου Αναστασόπουλος, γιος της Πίτσας Ν. Κολοβού, οδοντίατρος, αρραβωνιάστηκε στην Αθήνα με τη Χριστίνα Λεούση, ιδιωτική υπάλληλο.

* Η Αμαλία Μιχαλόχροπη κόρη του σεβαστού ιερέα του Κλαδά παπα-Βασίλη Μιχαλόχροπη, αρραβωνιάστηκε στην Σπάρτη με τον Κων/νο Χρ. Μοσχοβίτη, ιδιωτικό υπάλληλο.

Συγχαρητήρια και καλά στέφανα!

ΓΑΜΟΙ

* Στις 18-10-97 παντρεύτηκε στην Αγία Φιλοθέη Αττικής η Ουρανία Νικολάου Γαλάνη (κόρη της Τούλας Ρούπη), δικηγόρος, με τον Γιάννη Καραγιάννη, φορτοτεχνικό. Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στο ξενοδοχείο Ledra Marriot.

* Στις 24 Ιανουαρίου 1998 παντρεύτηκε στην Αγία Τριάδα, Πειραιά, ο Δημήτρης χρήστου Αλεξίου, (γιος της Αλίκης Πρεκεζέ), με την Κωνσταντίνα Α. Παναγιωτάκη. Ακολούθησε γαμήλιο δείπνο στην αίθουσα δεξιώσεων «Αγηλαμάρ» στην Ακτή Κουμουνδούρου (Τουρκολίμανο).

* Στις 27 Δεκέμβρη 1997 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου ο Ηλίας Θεοδ. Γρηγόρης και η Μαρία Χριστίνα Αντ. Κουλουριώτη. Μετά το γάμο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση μέσα στο μαγευτικό περιβάλλον του μουσείου Βορρέ στην Παιανία. Το νέο ανδρόγυνο εγκαταστάθηκε στην Κίνα, όπου ο Ηλίας εργάζεται ως στέλεχος της εταιρείας Τσοχών.

* Στις 7-2-98 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αθηνών ο Γιώργος Παπαπλιού, μυχανικός, και η Μαρία Αναστασιάδου, εγγονή της Αφροδίτης Παπασταυρίδου, οδοντίατρος.

ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ

* Στις 22-2-98 παντρεύτηκαν στους Βουτιάνους η Μαρία Παινέση από τον Αγιο Πέτρο Κυνουρίας, με τον Ανδρέα Σαλτάρη από το Θεολόγο.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι όλοι οι νεόνυμφοι!

ΘΑΝΑΤΟΙ

* Στις 11-1-98 πέθανε στην Αθήνα η Αναστασία, κίρια Ανδρέα Καστανά, σε ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με την επιθυμία της ο γιος της Επαμεινώνδας, φρόντισε να ψαλλεί την νεκρώσιμη ακούσια στον Αγιο Ανδρέα Καρυών και να ταφεί η μπτέρα του δίπλα στον αγαπημένο σύζυγό της Ανδρέα Καστανά στο Κοιμητήριο Καρυών.

* Στις 16-1-98 άφησε την τελευταία της πνοή στα Βριλήσσια Αττικής η θειά-Παναγιώτα Χ. Αναστ. Διαντζίκη (γένος Ιωάννη Κονταρίων), 92 ετών.

Ήταν μια καλόκαρδη, γηγεκούτη και χαμογελαστή γυναίκα, που παρ' όλες τις δυσκολίες της ζωής είχε την τύχη να έχει καλά γεράματα, με την αγάπη και με τις περιποίησεις δύο γιατρών: του γαμπρού της Θόδωρου Καντιάνη και του εγγονού της επίσης γιατρού Δημήτρου Θ. Καντιάνη. Απαρηγόρητες ήταν η κόρη της Ελευθερία και οι εγγονούλες της Παναγιώτα και Αφροδίτη που έζησαν κοντά της πολλά χρόνια.

Στην Αράχοβα την περίμεναν για να την συνοδέψουν στην τελευταία της κατοικία η κόρη της Καθηλίοπη και ο Δήμος Μαχαίρας, τα εγγόνια της Πόλη και Παρασκευάς Αρδάμης, η Πέρη Κακριδά, τα δισέγγονά της, ανήψια, συγγενείς, γείτονες και όλο το χωριό.

Οικοι θα την θυμόμαστε με αγάπη, γιατί ήταν αξιαγάπητη γυναίκα.

* Στις 10-12-97 πέθανε ξαφνικά από οξύ εγκεφαλικό επισισόδιο, στη Σπάρτη, ο Χαράλαμπος Βούρας, 51 ετών (γιος της Φωτεινής γ. Βαρθόκωστα), εργολάβος χωματουργικών εργασιών. Εξαιρετικός άνθρωπος και άριστος οικογενειάρχης, είχε την ατυχία να φύγει τόσο νέος από τη ζωή.

* Στις 15-1-98 πέθανε και κηδεύτηκε στη Βάρσοβα ο Δημητρόπουλα κήρα Σπύρου Χροστάκου (κόρη του Γρηγόρη Πρεκεζέ από τις Καρυές), σε ηλικία 80 ετών. Η εκλιπούσα είχε δύο κόρες παντρεμένες που της είχαν χαρίσει 4 εγγόνια.

* Στις 20-2-98 πέθανε και κηδεύτηκε στο Σικάγο, όπου ζούσε με την οικογένειά του ο Σαράντος Στυλιανού Μαχαίρας, σε ηλικία 72 ετών.

ΣΚΟΥΡΑ

* Στις 18-12-97 πέθανε και κηδεύτηκε στη Σκούρα ο τέως Γραμματέας της Κοινότητας Παναγιώτης Μητράκος σε ηλικία 82 ετών.

ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ

* Στις 3-1-98 πέθανε και κηδεύτηκε στους Βουτιάνους ο Αθέλενδρος Σπύρος Παπανικολάου, 70 ετών.

ΒΑΣΣΑΡΑΪΣ

* Στις 9-2-98, βρήκε τραγικό θάνατο στο Βασσαρά περιοχής γερόντισσα Μαρία κήρα Ιωάννου Χροστέα που κάπεις καθώς κοιμόταν στο κρεβάτι της δίπλα στο τζάκι. Κηδεύτηκε την επόμενη στην Χρύσαφα απ' όπου καταγόταν.

ΤΣΟΥΝΙ

Με πολλούς θανάτους σημάδεψε ο νέος χρόνος το όμορφο χωριούδακι του Τσουνιού.

* Στις 10 Ιανουαρίου 1998 το χωρίο συγκληνίστηκε από τον τραγικό θάνατο που βρήκε σε τροχαίο ατύχημα ο Αγγελική Γαλάτη συζ. Δημητρίου Αναστασοπούλου 60 ετών και άφησε απαρηγόρητους τον άνδρα της, ένα γιο, μια κόρη και δύο εγγονάκια, τις αδελφές της Τασία και Βάσω, που ήπιθε από την Αμερική με τις δύο κόρες της για να παραστεί στην κηδεία της αδελφής της.

* Στις 18 Ιανουαρίου πέθανε και κηδεύτηκε στο Τσούνι η Αναστασία Παν. Βουραζέη 88 ετών.

* Στις 31-1-1998 πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Γεώργιος Γρηγόρης (Χοντρός) και την επόμενη την 1η Φεβρουαρίου, τα παιδιά του Μάρω και Ηλίας με τις οικογένειές τους και δύο το χωρίο, τον αποχαιρέτισαν με θλίψη στο κοιμητήριο του Τσουνιού. Ο γιος του Τάκης ζει στον Καναδά και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

* Στις 8 Φεβρουαρίου 1998 πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο Αργύρω Κοκορέμπα (Γιάνναρη) 90 ετών.

Η εφημερίδα μας συλλαπείται όλους τους οικείους.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Στις 5 Δεκεμβρίου 1997 πέθανε και κηδεύτηκε στη Σπάρτη, ο Νικόλαος Βλάχος, συνταξιούχος εφοριακός.

Γεννήθηκε στην Ρίβιάτσα Σπάρτης και μετά τις σπουδές του άρχισε τη σταδιοδρομία του ως εφοριακός στην εφορία Σπάρτης.

Η εργατικότητα, η συνέπεια και η εντιμότητά του τον οδήγησαν στα ανώτερα κλίμακα της επαγγελματικής του καριέρας και συνταξιοδιθήθηκε ευδόκιμα ως Διευθυντής Α' της Εφορίας Κληρονομιών στην Αθήνα.

Το 1950 είχε την ευτυχία να παντρευτεί με μια εξαιρετική Τσουνιωτούπα, την Ελένη Χροστάκ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Απεβίωσε σε νοσοκομείο των Αθηνών στις 15.10.1997 σε ηλικία 62 ετών και ετάφη στη γενέτειρά του Μεγάλη Βρύση Λακωνίας ο Κώστας Στεφανής του Παντελή, τακτικός αναγνώστης της εφημερίδας μας, στην οποία αρκετά άρθρα του για το χωρίό του, κατά καιρούς, είχαμε δημοσιεύσει.

Η εξόδιος ακολούθια εψάπη, εις τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Μεγάλης Βρύσης, τον οποίο είναι επί πολλά χρόνια υπηρετήσει από την θέση του επιτρόπου, του νεωκόρου, με την παρουσία Μεγαλοβρυσιωτών, κατόκων των γύρω χωριών αλλά και της ευρύτερης περιοχής διότι ο αείμνηστος ήταν καλοκάγαθος και γνωστός σε πολλούς. Στην νεκρώσιμο ακολούθια έλαβαν μέρος ο εφημέριος Κλαδά π. Βασίλειος Μιχαήλορπος, ο εφημέριος Ξηροκαμπίου π. Γεώργιος Λάτσης από την Μεγάλη Βρύση και ο εφημέριος Βρεσθένων π. Ανάργυρος Γαλάνης. Επικίνδυνο πόλοι εξεφώνησε ο π. Βασίλειος Μιχαήλορπος και εκ μέρους των κατοίκων αποχαιρέτησε τον θανόντα ο μαθητής Λυκείου Παναγιώτης Λάτσης ο οποίος είπε τα εξής:

Αγαπητέ θείε Κώστα, η αναγγελία του θανάτου σου βαθύτατα συγκίνει δύος μας. Πρώτα τα αγαπημένα σου αδέλφια, τα ξαδέλφια, τα ανήψια σου, τους πατριώτες σου, τους φίλους σου μικρούς και μεγάλους γιατί είνεκες πολλούς φίλους, παντού όπου και αν πήγαινες. «Μικρούς φίλους» αποκαλούσες και εμάς τα παιδιά, που όταν βρισκόμασταν για διακοπές στη Μεγάλη Βρύση μας περιέβαλες με πολλή αγάπη και πάντα με τον κανό σου πλόγιο μας συμβούλευες.

Φεύγεις από κοντά μας σε μια στιγμή που το χωρίό μας σε είχε τόσο ανάγκη όσο ποτέ.

Η αγωνία σου για το μέλλον του μικρού αλλά όμορφου χωριού μας δεν σε άφηνε ποτέ ήρεμο. Προσπαθούσες με τα πλόγια σου αλλά και με άρθρα που έγραφες σε διάφορες τοπικές εφημερίδες να ξεσκύνεις τους υπεύθυνους να ρίξουν λίγα ψίχουλα, σαν το φτωχό Λάζαρο όπως έλεγες, και στο μικρό χωρίό μας.

Η αγάπη σου για τις εκκλησίες γνωστή σε όλους. Ήθελες ο ιερός ναός που σήμερα βρισκόμαστε να είναι πάντα καθαρός και τα καντήλια του να καίνε μέρα-νύχτα.

Η αγωνία σου για την αναστήλωση της Ιεράς Μονής Ρεματιανής το φτωχό μοναστηράκι όπως εσύ αποκαλούσες, ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σου.

Ευτύχησες να δεις πολλές από τις επιτυχίες σου να πραγματοποιούνται. Ήθελες όμως κάτι περισσότερο το τέλειο, θα τολμούσα να πω.

Την αγωνία που είχες, την οποία μετέφερες και σε εμάς και τον αγώνα που κατέβαλλες, μείνε πάσιχος ότι θα τον συνεχίσουμε όλοι εμείς γιατί ορφάνεψε σήμερα η Μεγάλη Βρύση σαν αλλιώς πρέπει να ζήσει και θα ζήσει.

Οι πολλές γνώσεις που είχες γιατί πάντα μελετούσες και η βαθιά σου πίστη προς την Ορθοδοξία μας, με είχαν εντυπωσιάσει. Υπήρξες για μένα και για όλους μας ένα παράδειγμα προς μίμηση.

Αγαπητέ θείε Κώστα ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε.

Η πεποίθησή μας ότι βρίσκεσαι κοντά στον Αγίο Θεό μας απαλύνει τον πόνο. Αντί για πλουτούδια από τους μικρούς σου φίλους, τον Παναγιώτη, τον Μιχάλη και την Μαριάννα, εναποθέτουμε στο φέρετρό σου ένα κλαδί από έλατο, πράγμα που και εσύ συνήθιζες να κάνεις σε κάθε νεκρό πατριώτη μας.

Ας είναι ειλαφύ το χώμα της Μεγάλης Βρύσης που τόσο αγάπισες και που σε λίγο θα σε σκεπάσει.

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ και αξέχαστε θείε Κώστα.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Μεγάλης Βρύσης αντί στεφάνου και εις μνήμην Κων/νου Στεφανή, κατέθεσε εις το Ιδρυμα Χρονίων Πασχόντων «Ο Αγιος Παντελεήμων» το γνωστό ως «Ασυλο Ανιάτων Σπάρτης» το ποσόν των 20.000 δρχ.



Το Καθολικό της Μονής Ρεματιανής, για το οποίο ο αείμνηστος Κώστας Στεφανής αγωνίστηκε να το συντηρήσει και να το αναστηλώσει. Μακάρι να θρεθούν συνεχιστές του έργου του.

ΙΕΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΣΤΑΘΗΣ

Συγκλονιστική ήταν για τις Καρυές η είδηση ότι ο Σύνος ιερέας του χωριού ξαφνικά απεδίμησε εις Κύριον, στις 16-2-98, σε ηλικία 62 ετών.

Μία θυτεία μόλις 6 μηνών είναι μικρή για μια πραγματική γνωριμία αλλά στην περίπτωση του παπασωτήρος είναι βέβαιο ότι οι ευσεβείς Αραχοβίτες και ίδιαίτερα οι Αραχοβίτισσες αγάπισαν τον νέο ιερέα και προσαρμόστηκαν στα κηρύγματά του και στις επιθυμίες του. Ήταν ένας ιερέας με ζωντάνια, αρκετά αυστηρός αλλά κάτω από την αυστηρότητα διακρίνοταν ο ιερώμενος που ανησυχεί και προβληματίζεται όχι μόνο για την πορεία της πίστεώς μας και τη θρησκευτική ζωή αλλά και για την καθημερινή ζωή με τα προβλήματά της, για τους δρόμους που ακολουθεί η νεολαία μας και τόσα άλλα.

Συγγραφέας, δημοσιογράφος, άφισε πλούσιο έργο θρησκευτικό και κοινωνικό.

Η έξοδιος ακολούθια εψάπη στον Ιερό Ναό του «Λυρείου Ιδρύματος» στη Νέα Μάκρη, όπου και ενταφίαστηκε. Ο σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος προέστη της νεκρωσίμου ακολούθιας και μίλησε με τον γηλικύτατο πόλο του απευθύνοντας πλόγια παρηγορητικά στην πρεσβυτέρα και στα τρία παιδιά του, αδέλφια, εγγόνια και σε δύος τους παρισταμένους.

Εκ μέρους της Κοινότητας Καρυών και του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυών παρέστη και αποπύθυνε συλληπητήρια ο γιατρός Βασίλης Πρεκεζές και αντί στεφάνων κατέθεσε χρήματα υπέρ των σκοπών του Λυρείου παιδικού Ιδρύματος.



ΔΗΜΟΣ ΠΑΝ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

Στις 10-1-98 πέθανε ξαφνικά στη Σπάρτη, από εγκεφαλικό επεισόδιο ο Δήμος Μαχαίρας, σε ηλικία 80 ετών.

Η κηδεία του έγινε την επομένη στις Καρυές, όπου όλο το χωρίο και πολλοί συγγενείς και φίλοι από Σπάρτη, Τριπόλη, Αθήνα και αλλού τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αράχοβα (γιος του Παναγιώτη Μαχαίρα και της Ελένης Δήμα) μετανάστευσε το 1952 στις ΗΠΑ και το 1957 παντρεύτηκε την Ελένη, κόρη του παπα-Κλεομένη Χάρακα. Ήταν ένα εξαίρετο ανδρόγυνο, που με την αγάπη και την εργατικότητά τους δημιούργησαν μια θαυμάσια οικογένεια με 2 κόρες και ένα γιο, που είναι σήμερα άριστα αποκαταστημένα και τους άγριασαν 4 γεγονούντες.

Τα τελευταία χρόνια η Ελένη και ο Δήμος ζούσαν στη Σπάρτη αλλά και στην Αράχοβα όπου ο Δήμος ήταν ένας από τους καλύτερους παραγωγούς μελιού και καστανών.

Δυστυχώς το νήμα της ζωής του κόπηκε ξαφνικά και άφισε απαρηγόρητη τη γυναίκα του, τα παιδιά του, εγγόνια, αδέλφια και δύος τους συγγενείς και συμπατριώτες που θα τον θυμούνται με εκτίμηση και αγάπη.



ΤΑΞΙ ΚΑΡΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΡΟΥΜΠΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΠΑΤΣΑΣ (0731) 95366 - 95144

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ (0731) 26878 - 26997 ΚΙΝΗΤΟ: 094-457299

ROSSI

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 - 11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 8671492

ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 5 - 10673 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 7231877

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1-3-5 - 11743 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 9238202

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 - 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΤΗΛ.: 8085182

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 16 & I. ΜΕΤΑΞΑ - 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 8982556

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 28 - 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ.: 031-277114

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΚΑ

Αναλαμβάνουμε το άνοιγμα

νέων και παλαιών τάφων

Βιντεοσκοπήσεις κηδειών ΔΩΡΕΑΝ

Κιν. τηλεφ.: 094-766625 Γραφείου: 0731-29007

Οικίας: 95458, 77229

Οθωνος Αμαλίας 53 Σπάρτη (πλησίον NISSAN)

ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ και ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ



Στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Νομάρχης Λακωνίας κ. Γρηγόρης Αποστολάκος και ο Δήμαρχος Άμφισσας κ. Γιώτα Γαζή (γ. Παπαδόγιαννη)

Με απόφαση του Υψηλουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διορίστηκαν 24 μέλη που θα αποτελέσουν την Εθνική Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελείται από επιλεγμένους νομάρχες και δημάρχους από όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών επελέγησαν ο Νομάρχης Λακωνίας κ. Γρηγόρης Αποστολάκος και ο κ. Γιώτα Γαζή - Παπαδόγιαννη (από τις Καρυές) Δήμαρχος Άμφισσας.

Βρεσθενίτης είναι ο νέος Διευθυντής της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ο Νικόλαος Κ. Καρδάσης, ο οποίος γεννήθηκε πριν από 42 χρόνια στη Βρεσθενίτη. Οπως διαβάσαμε στο Λακωνικό Τύπο ο Ν.Κ. έχει προϋπρεσία διευθυντικού στελέχους σε αεροπορικές εταιρείες, όπως η T.W.A. και οι Ινδικές Αερογραμμές. Ευχόμαστε η κλυδωνιζόμενη Ο.Α. να ευδοκιμήσει και να μπει σε καλή πορεία, υπό τη διοί-

κηση του Λάκωνα και μάλιστα Οινούντιου Διευθυντή της.

Τριάντα (30) χρόνια από την ίδρυσή της γιόρτασε φέτος η Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών και με την ευκαιρία αυτή έκαμε, στις 8 Δεκ. 1997, τα εγκαίνια των νέων γραφείων της, στην οδό Χαρ. Τρικούπη 63, 4ος όροφος.

Προηγήθηκε ο αγιασμός, ακολούθησαν ουλίες και δεξίωση. Στις ουλίες τους τόσον ο πρόεδρος κ. Δ. Βαγιακάκος, όσον και οι ομιλητές κ. Τάσος Γρητόπουλος, κ. Ελένη Μπελιά και ο κ. Γ. Πίκουλας τόνισαν το έργο που προσφέρει στη Λακωνία και γενικότερα στην πνευματική ζωή του τόπου μας η Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών.

Πολλές διαρρήξεις σημειώνονται τελευταία σε πολλά χωριά με στόχο κυρίως καφενεία και οινομαγειρεία. Στη Σκούρα, άγνωστοι διέρρογχαν το καφενείο Κώστα Δημάκου και έφυγαν παίρνοντας ποτά και τσιγάρα και το σπίτι Πέτρου Μαθαίου (έμπορου υλικών οικοδομής) από το οποίο πήραν όχι μόνο χρήματα αλλά και πάρα πολλά πράγματα.

Ευχάριστες ειδήσεις έρχονται για το Νοσοκομείο Σπάρτης το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 110.000.000 δρ. για τη συντήρηση του και προμηθεύτηκε ένα ακόμη ασθενοφόρο αυτοκίνητο.

Πνευματική Εστία Σπάρτης 36 χρόνια προσφοράς στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας

Ευχές για τον καινούργιο χρόνο και ευχαριστίες για την ιθική τους συμπαράσταση και συνδρομή στην εκπολιτιστική προσπάθεια του Συλλόγου, απευθύνεται προς τα Μέλη, τις Αρχές, τους Συνεργάτες, Χορηγούς και Φίλους της Π.Ε.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος Νίκος Γεωργιάδης, με την ευκαιρία απολογισμού δραστηριότητας του λίγαντος έτους.

Επδημία ππατίτιδας στο Νομό μας; Οχι.

Τα Αθηναϊκά Μ.Μ.Ε. που αρέσκονται να τραγικοποιούν όλες τις ειδήσεις, ασκολήθηκαν προ καιρού υπερβολικά με 8 κρούσματα ππατίτιδας στην Σπάρτη, που ευτυχώς ήταν ελαφροτάτης

μορφής. Από έρευνα της Υγειονομικής Υπηρεσίας προέκυψε ότι όλα τα κρούσματα συμπλέκονται σε τρεις οικογένειες και δεν έχουν επιδημικό χαρακτήρα.

Γ' αυτό η πρόληψη της νόσου πρέπει να εντοπιστεί στην καθαριότητα του ατόμου, του σπιτιού και των κοινοχρήστων χώρων υγειεινής.

Οι τουαλέτες είναι πηγές μολύνσεων, γι' αυτό πρέπει να απολυμάνονται καθημερινά, όπου κι αν βρίσκονται στο σπίτι, στο σχολείο, στις ταβέρνες, στα καφενεία.

Ολοι και κυρίως τα παιδιά πρέπει να μάθουν να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι πράσινο πριν μπουν και αφού βγουν από την τουαλέτα και οπωσδήποτε πριν από το φαγητό.

Να μη μεταχειρίζονται το ίδιο προύνι, κουτάλι, ποτήρι, καλαράκι που μεταχειρίστηκε προηγουμένως κάποιος άλλος.

Ενα καθημερινό μπάνιο είναι απαραίτητο με αλλαγή εσωρούχων και ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

Γνωρίστε την Αυστραλία όπου ζουν 600.000 Ελληνες

Η περιορά της Αυστραλίας είναι μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση χώρες του κόσμου. Η γη της Αυστραλίας καλύπτει 7.682.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα· είναι δηλαδή μεγαλύτερη από την Ευρώπη.

Η Αυστραλία ανακαλύφθηκε το 1788 από έναν Αγγλό πλοιάρχο, τον Κάπταιν Κουκ ο οποίος μετέφερε στο νότιο ημισφαίριο με το πλοίο Εντέβορ μια ομάδα επιστημόνων ως επί το πλείστον αστρονόμους για να μελετήσουν το τμήμα του ουρανού που δεν είναι ορατό από το βόρειο ημισφαίριο της γης. Αργότερα η Αυστραλία χρησιμοποιήθηκε από τους Αγγλούς σαν αποικία καταδίκων όπου έστελναν τους καταδίκους από την Αγγλία γιατί οι φυλακές τους είχαν γεμίσει και δεν είχαν που να τους βάλουν. Το ταξίδι κρατούσε 4-5 μήνες και γινόταν συνήθως με μικρά ιστιοφόρα καράβια. Με τον καιρό και με την ανακάλυψη χρυσού, πολύτιμων πήθων και ορυκτών αναγνωρίστηκε ότι η Αυστραλία είναι μια πλούσια χώρα που μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της Αγγλίας. Ετοιμάστηκαν πολλοί να μεταναστεύουν στην Αυστραλία για μόνιμη εγκατάσταση. Η Αυστραλία γίνεται ποτόπον μια Αγγλική αποικία με συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό και συνεχίζει να αποκτάρευσε την οικονομίας της μέσω των εξαγωγών ιδιαιτέρως κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων και ορυκτών συνήθως προς την Αγγλία.

Οι Αγγλοί δεν ήταν οι πρώτοι που ανακαλύψαν την Αυστραλία. Τρεις αιώνες ενωρίτερα οι Ολλανδοί είχαν προσεγγίσει στις ακτές της Αυστραλίας απλά βρήκαν τη χώρα αφιλόξενη, άγονη και ακατόίκητη και δεν προέβησαν σε κανέναν συστηματικό εποικισμό της.

Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

2η συνέχεια

Της Λέλας Κόρδαρη - Ντάρμου



Οι Ολλανδοί χαρακτήρισαν άγονη και αφιλόξενη την Αυστραλία. Οι Αγγλοί την κατέλαβαν 3 αιώνες αργότερα 1788.

Επίσης πιστεύεται ότι νωρίτερα οι Πορτογάλοι είχαν φτάσει ως εδώ μέσω της σημερινής Ινδονησίας, όπου είχαν αποικίες, αφήνοντας πάνι πλόγους δεν προτίμησαν να εποικίσουν την Αυστραλία.

Οι πρώτοι κάτοικοι της Αυστραλίας είναι οι Ιθαγενείς, οι πλειόνες Αυστραλοί Αμπορίτζινης. Οι άνθρωποι αυτούς είναι ένας από τους αρχαιότερους λαούς του κόσμου και οι ύπαρξη τους στην Αυστραλία πάει πίσω πολλής δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Είναι μερικοί μάλιστα αναστήματος και ζούσαν νομαδικό βίο σε διάφορες μεγάλες «οικογενειακές» ομάδες οι οποίες μετακινούνται από τόπο σε τόπο ακολουθώντας τα άγρια ζώα (κανγκουρώ) και πτυνά τα οποία αποτελούσαν και τη βασική τροφή τους.

To 1788, όταν ανακαλύφθηκε η Αυστραλία, υ-

πολογίζεται ότι ζούσαν εδώ τουλάχιστον 315.000 ιθαγενείς. Ο πληθυσμός των ιθαγενών είχε κατεβεί στις 73.000 το 1921 πλάγια των ασθενειών που έφεραν οι μετανάστες και στις οποίες οι ιθαγενείς δεν είχαν φυσιολογική αντίσταση και λόγω του πολλέμου που οι πευκοί άποικοι διενεργούσαν κατά των ιθαγενών όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα στην Αυστραλία υπάρχουν περίπου 150.000 ιθαγενείς και οι περισσότεροι έχουν ενσωματωθεί στην Αυστραλιανή κοινωνία. Η άφιξη των πευκών στην Αυστραλία ήταν μια τραυματική εμπειρία για τους ιθαγενείς και η παρουσία των μεταναστών σήμερα έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Οι ιθαγενείς εξαναγκάστηκαν με βία να απλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους και να αφομοιωθούν σε μια Αγγλοσαζονική κουλτούρα και ζωή που τους ήταν τελείως άγνωστη.

Στην Αυστραλία σήμερα ζουν περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι από όλες τις χώρες και όλα τα μέρη της γης. Η Αυστραλία είναι πραγματικά μια πολυπολιτισμική κοινωνία και ο πολυπολιτισμός ενθαρρύνεται και πρωταρχείται από τους νόμους της χώρας. Ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές για τους ρατσιστές και απαγορεύονται οι φυλετικές διακρίσεις. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία στη θρησκεία, στη διδασκαλία οποιαδήποτε γηώσσας, στη συμμετοχή στα κοινά, στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις επιχειρήσεις ή στην εργασία. Οι πολίτες, από όπου κι αν να θρηφθαν, έχουν ίσα δικαιώματα έναντι του νόμου.

Οι Ελληνίνες αποτελούν το 4ο κατά σειρά σεθνικό στοιχείο της Αυστραλίας